

29 december 2014

Aankondiging – Persbericht

Tweede uitgave ‘De rots van Calpe’ door Bram Zoon

De rots van Calpe is een sprankelende novelle over vriendschap, liefde en moed.



Als wielrenner is Aard het gewend om de controle te hebben. Hij dwingt zijn eigen succes af en weet precies wat hij moet doen om zijn tegenstanders te slim af te zijn. Op de rest van zijn leven heeft hij echter minder grip. Na een dramatische gebeurtenis in Spanje, staat zijn leven op zijn kop. Decennia later gaat hij samen met zijn vrouw terug naar de plek des onheils. In de schaduw van de rots van Calpe wordt Aard gedwongen om naar zijn eigen rol in het geheel te kijken, en ontdekt dat alles heel anders in elkaar zit dan hij dacht...

‘De rots van Calpe’ in tweede druk is opnieuw uitgegeven door *Brave New Books* en wordt exclusief door bol.com aangeboden. Ga hiervoor naar: <http://www.bol.com/nl/p/de-rots-van-calpe/9200000037377261/>

Een boeiend en mooi geschreven boek.

Ik heb het in één ruk uitgelezen.

Bram Zoon (1947) woont en werkt in Rotterdam. Naast proza legt hij zich toe op het schrijven van essays. Eind 2010 debuteerde hij met ‘Gloed van Liefde’. Over dit boek schreef de pers: ‘Gloed van Liefde verdient een bredere lezerskring.’ In 2012 verscheen zijn novelle ‘Hemelsplein’ en daarna volgde in hetzelfde jaar: ‘Egbert Reitsma: architect en kunstschilder’.

“Dit is ook geen wielboek, dit is over hoe het leven kan lopen, door een schrijver met literaire talenten, psychologische, sociologische en filosofische inzichten.”

Bram Zoon, De rots van Calpe, Brave New Books, 102 pp., € 12,50 - ISBN: 9789402126662



©Bram Zoon 2014

Website: <http://bramzoon.com>